



Onder het motto 'Wat rest van het leven. Wat blijft van het land.' vertelt het Museum aan de IJzer het verhaal van het Belgisch-Duitse front tijdens WOI en laat het de bezoekers nadenken over nationale identiteit, met een stevige klemtoon op de vredesgedachte. Het museum aan de IJzer bevindt zich in de IJzertoren met zijn 22 verdiepingen. Vanop het dakterras, 84 meter hoog, heb je een uniek uitzicht over de hele frontstreek van Nieuwpoort tot Passendale, Ieper, Poperinge en Ploegsteert. Wij hechten veel belang aan een comfortabel bezoek, een leuke beleving op een actieve manier gebracht. Vandaar de uitbreiding van ons aanbod!

! NIEUW ! GROEPSAANBOD

Bezoek met uw groep het Museum aan de IJzer en geniet van ons voordelig nieuw aanbod. U betaalt **€8,- per persoon** en deze prijs omvat de inkom, een gegidste rondgang van anderhalf tot twee uur en een ontvangstkoffie.

Het mag nog ietsje meer? Voor **€11,- per persoon** krijgt u extra een Diksmuidse IJzerbol geserveerd bij de ontvangstkoffie!

Inschrijven kan via info@aandeijzer.be of telefonisch op 051.50.02.86
Aanbod enkel geldig voor groepen **vanaf 20 personen**.



IJzerdijk 49
8600 Diksmuide
t +32 (0)51 50 02 86
info@aandeijzer.be

www.museumaandeijzer.be

