

**Van:** Museum aan de IJzer <info@museumaandeijzer.be>  
**Verzonden:** vrijdag 7 juli 2017 12:06  
**Aan:** Dorine Gunst  
**Onderwerp:** Vlaanderen Feest aan de IJzer - zondag 9 juli - IJzertoren Diksmuide - Preview

Webversie | Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven

 Vind ik leuk  Tweet  Doorsturen



## Vlaanderen Feest aan de IJzer - zondag 9 juli - IJzertoren Diksmuide



### Programma

- 10 u. - 18 u.  
**Schrijfactie** 'In Vlaanderen telt iedereen mee! (zie hieronder)
- 12 u.  
Officieel **persmoment** met **11 juliboodschap** door voorzitter Paul De Belder en **onthulling permanent drieluik 'Open Frontbrieven'**

### Wie schrijft die blijft !

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag herdenken wij **100 jaar frontbrieven** met een **speciale schrijfactie**.

Dag na dag schreven de frontsoldaten hun ontgoochelingen/verzuchtingen neer in 'open frontbrieven'. Taal- en sociale wantoestanden werden aangeklaagd. In eerste instantie werd geschreven 'op hoop van' naar koning Albert I maar het zou niet baten. Met de jaren zou de ontgoocheling toenemen ...

Citaat uit open brief aan koning Albert I d.d. 5 augustus 1914: *'Vol vertrouwen in U die, bij het ingaan van den wereldoorlog, de Vlamingen aan het Guldensporenfeest herinnerdet, komen wij tot U, wij, de Vlaamsche soldaten, ... om U te zeggen wat wij lijden, ... We hebben geen vertrouwen in onze oversten die ons meer dan ooit tegengaan. ... In U alleen, o Koning, gelooven we nog ... Ook daarom komen we U ter gelegenheid van het Guldensporenfeest om ons recht vragen.'*

Ook nu, 100 jaar later, leven honderdduizenden mensen (asielzoekers, vluchtelingen, ...) in onzekerheid, in mensonwaardige omstandigheden. Ook nu nog is er sociale onrechtvaardigheid, maatschappelijke uitsluiting, uitsluiting door oorlog en geweld, ...

Dat is niet de wereld die wij, als vzw Aan de IJzer, willen. Voor ons telt in Vlaanderen iedereen mee. Daarom delen we jaarlijks zonnebloemen uit met deze boodschap. Daarom willen we op zondag 9 juli brieven schrijven. Welke maatschappij willen wij? Welke wereld willen wij?

**Kom en schrijf zelf uw (vredes-)boodschap** op zondag 9 juli, samen met de kerncel van **Amnestie International West-Vlaanderen** en tal van **prominenten uit de politieke en academische wereld**.

Ook **streetart-artiesten, politieke vluchtelingen en jongeren uit een OKAN-school** schrijven, tekenen en kleuren er hun 'frontbrieven anno 2017' samen tot een uniek kunstwerk in krijt.

Gratis inkom van 10u00 tot 12u00 - daarna **tarieven museumbezoek** (schrijven blijft wel mogelijk).

[Meer info](#)

## Zonnebloemactie 'In Vlaanderen telt iedereen mee'



## AFSPRAAK

- **op zondag 9 juli**
  - in **DIKSMUIDE** (10-18 u.) - Museum aan de IJzer - info: 051/500286 - info@aandeijsz.be
  - in **HERENT** (11 u.) - Zaal Cargill, Zijpstraat 155 - info: techie@skynet.be of lieve.devijver@telenet.be
- **op dinsdag 11 juli**
  - in **MECHELEN** (16-18 u.) - locaties in en rond het stadscentrum, m.m.v. **Andrea Croonenberghs** - info: claude.vindevogel@telenet.be

## Evenementenkalender

- Reeds lopende tentoonstellingen:
  - ['De Belgische soldaat'](#)
  - ['De IJzer, onze laatste hoop'](#), een tentoonstelling over de IJzerslag
- [Zomerfietszoektocht](#) (van 29 april tot 1 oktober)
- Bloemen voor de [IJzersymbolen](#)  
De IJzersymbolen, gestorven in 1917, worden op de sterfdatum herdacht
  - **Frans Kusters** (+25-08-1917) - 25 augustus 2017
  - **Renaat De Rudder** (+17-12-1917) - 17 december 2017
- [Vlaanderen Feest aan de IJzer](#)
- [Expo '100 jaar Frontbrieven'](#): 9 juli - eind december
- In het kader van de expo ['Wanneer de dood uit de hemel kwam'](#) demonstratie met o.a. WOI-vliegtuigen, warmeluchtballonnen, ... - zaterdag 8 juli
- [Vlaamse Vredesdag aan de IJzer + 90ste IJzerbedevaart](#) - zaterdag 11 november

IJzerdijk 49  
8600 Diksmuide  
t +32 (0)51 50 02 86  
www.museumaandeijsz.be  
info@aandeijsz.be



Bewerk uw inschrijving | Uitschrijven